

familj

Tecknad förebild går igen. Tigermasken, en mangahjälte från 60-talet, har dykt upp igen i Japan, i form av en våg av anonyma gåvor till utsatta barn. Det började på juldagen då gåvor lämnades vid socialtjänstens lokaler i utkanten av Tokyo med en lapp signerad Naoto Date, som är tecknade wrestlern Tigermaskens alter ego. Sedan dess har trenden spridit sig och vad som började med skolväskor, leksaker och mat har slutat med pengagåvor, den största på 100 000 yen (8 300 kronor). I originalserien växte Naoto Date upp på ett barnhem och rekryterades av onda wrestlare, men blev senare beskyddare av föräldralösa barn. (TT-AFP)

Lämnade storstadens avigsidor



Vad Michael Nimstad skulle göra i Skövde hade han ingen aning om ... I dag är han vd och delägare i Mindius AB.
FOTO: STIG DAHLSTRAND

Michael Nimstad trivs med att driva projekt av olika slag, trivs med att få saker och ting gjorda.

Så när han som färsk motionär i Friskis och svettis i Skövde såg anslaget om årsmöte och behovet av en ordförande, ja då började tankarna gå.

JUBILAREN

Och visst blev han ordförande, ett uppdrag han hade i sex år. Mot bakgrund av detta kan man bara fundera kring var hans engagemang i politiken kommer att sluta ...

– Vi får se. Jag är jättespänd på att bli aktiv och tror att frågorna inom tekniska nämnden passar mig. Jag brinner bland annat för trafikfrågor.

Den gångna valrörelsen var hans livs första som aktiv deltagare. Det var roligt och det kändes rätt, resonerar han på en skånska som är sjungande märklig.

– En effekt av att jag som barn flyttade runt en del i Skåne med min familj.

Ingenjör

Hur Michael, som i grunden är husbyggnadsingenjör, hamnade i Skövde är en historia i sig.

– Min fru och jag bodde i Malmö och jag blev helt enkelt urlless på den staden och dess avigsidor. Jag ville absolut inte bli förälder där. Det var faktiskt avgörande för att vi flyttade 1994.

Michael och Maria drog. Till Skövde.

– Till en början bodde vi i min brors gäststuga vid Simsjön.

Vad Michael skulle göra i Skövde hade han ingen aning om. Visst, han hade gjort lumpen på P4 en

gång i tiden, men någon närmare kännedom om staden hade han inte.

Michaels bror hade 1985 blivit "headhunted" till Skövde som duktig programmerare. Datorer blev också allt mer lockande för Michael som gick en 20 veckor lång kurs för att sedan själv hålla i olika utbildningar.

Han gillar ju att driva ...

Många resor

Vd:n i broderns bolag rekryterade småningom även Michael för att installera inkassosystem. En intressant och krävande femårsperiod med många resor, samtidigt som Michael då var småbarnspappa.

– Jag slutade där år 2000 och blev sedan under kort tid vd i ett fiberleverantörsbolag. Det utvecklades efter en tid och då tog jag semester. Tältade med familjen och funderade över livet. Jag började jobba i Malmö igen och veckopendlade till Skövde. Varje gång jag skulle lämna familjen mädde jag dåligt.

2001 blev Michael säljare vid ett IT-bolag.

Sedan hände det.

Eget företagande

– En före detta kund från "fibertiden" hörde av sig och undrade om jag kunde hjälpa till med det företagets IT-drift. Jag förklarade hur jag tänkte – och fick min första kund.

I dagarna har Mindius anställt person nummer åtta.

– Vi växer, det är kul. Men företagande är en kamp, ingen guldgruve-verksamhet precis. Fast förstås också både roligt och intressant. Och så gillar jag ju att driva saker och ting ...

CHARLOTTE KRISTENSSON
0500-46 75 57
charlotte.kristensson@sla.se

MICHAEL NIMSTAD

Bor: Skövde

Gör: Vd och delägare i webb- och IT-företaget Mindius AB i Skövde

Familj: Frun Maria som är studie- och yrkesvägledare vid Lärcenter i Falköping och barnen Emma 15 år och Johannes 13.

Fritid: Tränar med Friskis och svettis, är ny ersättare i tekniska nämnden för moderaterna, gillar att segla och åka skidor samt umgås med vänner och familj. Har varit med i två uppsättningar med dåvarande Skövde Operettsällskap: Teaterbåten 2006 och Spanska Flugan 2008.

– Bland det roligaste jag har gjort, men det dröjer innan jag gör något liknande. Det tar helt enkelt för mycket tid.

Aktuell: Fyller 50 år den 16 januari. Firar med grabbgymna på fredag och fest för släkt och vänner på lördag.

81-åring vill tatuera frun på armen

Lars Wallin i Bräcke tycker inte att ålder ska vara ett hinder för att låta tatuera sig. I höstas slog han till med en bild på ena armen.

– Tatueringen sade att jag troligen var den enda i landet som gjort sin första tatuering vid 81-års ålder, säger han till Länstidningen i Östersund.

Nu vill han ha sin Linnea tatuerad på andra armen.

– Vi har varit gifta sedan 1947. Det skulle vara fint att ha en bild på henne med mig hela tiden, säger Lars Wallin. (TT)

Åtalas för slipsvåld vid kyrkkaffet

En kvinna i 50-årsåldern har åtalats för miss-handel av sin svåger mitt under kyrkkaffet i en församlingslokal i Göteborg.

Hon ska ha försökt strypa mannen genom att dra åt hans slips. Han fick svårt att andas men räddades av andra fikande

församlingsmedlemmar, uppger tidningen Metro.

Kvinnan ska även tidigare ha uppträtt hotfullt mot sin syster och hennes man. Den åtalade nekar till brott. (TT)